

*Mooi verhaal, waarin de schrijfster haar kwetsbaarheid, tekortkomingen en verlangens op een meeslepende manier aan de lezer heeft durven tonen. Een prettig leesbaar autobiografisch verhaal, geschikt voor vrouwen die op zoek zijn naar zichzelf en betekenis in hun leven.*

NBD Biblion

---

*Nooit eerder las ik een boek uit in twee avonden. Zaterdag na de boekpresentatie haastte ik mij naar huis, nestelde mij in bed, met mijn nieuw verworven boek (terwijl er toch vele boeken nog ongelezen op mij lagen te wachten). Voor ik het wist was het nacht en was ik al halverwege!*

*Zondagavond las ik in één ruk de andere helft. Ik zou het bijzondere levensverhaal van Angele omschrijven als: open, eerlijk, sexy ... humoristisch. Heel soms tikkeltje droevig maar dan toch ook weer niet. Bovenal en meer nog, zéér bijzonder, inspirerend, bemoedigend en mijns inziens OOK voor al onze mannen (jong & oud, oud & nieuw) een aanrader.*

Diana Cotteleer uit Tilburg

---

*Het boek leest lekker en is schaamteloos eerlijk. Luchtig en verdiepend tegelijk. Het blijft ook na afloop bij je hangen en geeft een gevoel van schoonheid met het idee dat alles met elkaar verbonden is en dat er een diepere zin zit achter alle shit waar wij als mens blijkbaar doorheen moeten.*

Monique Rikkert de Koe uit Breda

---

*Ik heb het prachtige boek van Angele uit. Ik heb genoten van het begin tot het einde. Een aanrader voor iedereen. Als je nog een cadeau zoekt voor iemand, het boek "Goud weven van oud ijzer" is echt de moeite waard!*

Petra Strijbos uit Weert

---

*Ik heb het al uit na twee dagen. Toen ik al op 2/3 was vond ik dat jammer, maar ik kon niet meer stoppen!! Gaaf boek!*

Anja Mulder uit Breda

---

*Heb nog nooit zo snel een boek gelezen. Echt heel erg goed geschreven. Soms vond ik het wel enigszins schokkend. Chapeau!*

Janet Evers uit Budel

---

*Angele, wat een prachtig boek heb je geschreven. Op het eerste hoofdstuk na, heb ik het in één ruk uitgelezen. Ik voelde me vereerd dat ik zo'n intieme indruk van jou als persoon mocht ervaren. Het*

*boeide en ontroerde me, met momenten herkenning en ook tranen (blz. 248). Bedankt voor het mooie boek!*

Angela Boxhoorn uit Schiedam

---

*Nou, ik heb het in twee dagen uitgelezen. Goed geschreven. Een heel prettige schrijfstijl, in het hier en nu, zonder oordeel en zelfcensuur. Een mooi, heel herkenbaar en eerlijk boek!*

Brigitte Diederich uit Leiden

---

*Ik vond je boek geweldig...eerlijk, oprecht, hartverwarmend, inspirerend en ik denk nog veel meer. Ik heb het in één keer uitgelezen.*

Jan Jansen uit Reusel

---

*Ik heb je boek in een grote adem uitgelezen. Wat moedig om zo open en eerlijk iedereen in je leven te laten kijken. Bijzonder dat ik daar ook dingen in herken. In het begin van het boek was je zo kwetsbaar maar op het einde was je gelouterd en op een andere manier rijk dan in het begin. Ik vond het heel bijzonder en indrukwekkend.*

Sylvia Ooms uit Utrecht

---

*Ik heb het boek in twee dagen gelezen. Mooi beschreven, heel leesbaar! Boeiend en tegelijk zo "gewoon".*

Alke Boels uit Leiden

---

*Ik heb je boek in 1 week uitgelezen. En ik ben dyslectisch en houd helemaal niet van dikke boeken. Maar ik heb iedere avond gelezen tot mijn ogen dicht vielen. Ik heb er ook veel aan gehad en vond veel herkenning. Je openhartigheid is echt geweldig mooi. Ik heb je boek gelijk 'geruild' met een vriendin, die ook een prachtig boek had. En ik heb de titel ook al doorgegeven aan anderen. Want ik ben echt heel enthousiast erover.*

Helen Vlietman uit Laren

---

*Wat een prachtig, mooi, kwetsbaar boek heb jij geschreven! Ik heb het helemaal gevoeld, ik heb gehuild, gelachen, Oh en Ah momenten gehad, ben diep geraakt door je verhaal! Pfff... En wat een herkenning! Zoveel dingen die ook over mij gaan.*

Kim Boon uit 's Hertogenbosch